

ΚΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί συμπολίτες ,

Χθες Κυριακή 17 Μαρτίου έγιναν τρεις συγκεντρώσεις- παρουσιάσεις εκλογικών συνδυασμών που θα διεκδικήσουν την δημοτική αρχή στις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Και οι τρεις εκδηλώσεις , ομολογουμένως , πέτυχαν αυτό το οποίο ήθελαν οι διοργανωτές , δηλαδή να έχουν μεγάλη συμμετοχή των κομματικών μηχανισμών τους.

Πέρα από τα χαμόγελα ευτυχίας και επιτυχίας που διέκρινα στις φωτογραφίες, έκανα και κάποιες διαπιστώσεις , τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας:

1. Οι εκλογές στον δήμο Κηφισιάς θα λάβουν χαρακτήρα κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης που ουδεμία σχέση έχει με τα πραγματικά προβλήματα του δήμου και των κατοίκων. Ήδη εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και με αφορμή θέματα της πολιτικής επικαιρότητας έχει δωθεί χώρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλών υποψήφιων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων να παίρνουν ακραίες θέσεις με αποτέλεσμα οι μισοί Έλληνες να κατηγορούνται για προδότες και οι άλλοι μισοί για πατριδοκάπηλοι. Δημιούργησαν ένα νοσηρό κλίμα και θόλωσαν τα νερά έτσι ώστε ως επιτήδειοι ψαράδες να μπορούν να αλιεύσουν ψήφους από πολίτες οι οποίοι είναι μπερδεμένοι. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι με την επικράτηση των κομματικών μηχανισμών και νοοτροπιών η οικοδόμηση μιας πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης ανεξάρτητης και ικανής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της πόλης και των πολιτών φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός.

2. Διαβάζω διακηρύξεις των εκλογικών συνδυασμών και στοιχεία προγραμματικών δηλώσεων που πιστεύεις ότι έχουν γραφεί από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και αγνοούν τα πραγματικά αίτια της σημερινής κακοδαιμονίας της αυτοδιοίκησης .

Εμείς, τα **“ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ”** (πρόσφατη μετεξέλιξη της **ΑΝΑΣΑ**), προσπαθούμε εδώ και χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο να υποδείξουμε στην εκάστοτε δημοτική αρχή τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει κυρίως σε δυο κατευθύνσεις:

α) Να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε οι υπηρεσίες του δήμου να γίνουν καλύτερες , αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες όσον αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και

β) Να εφαρμόσει το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την λειτουργία του δήμου , δηλαδή όλα τα όργανα διοικήσεως να λειτουργούν όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος , οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου να κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες προς εκτέλεση και ο δήμαρχος να αποδεχτεί τον ρόλο που του έχει ορίσει ο νομοθέτης ως εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων των οργάνων διοικήσεως και κυρίως των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Δυστυχώς αυτές οι παρεμβάσεις έπεσαν στο κενό με αποτέλεσμα να έχουμε ένα δήμο αναποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και από την απόλυτη αλαζονεία να περάσουμε στην απόλυτη απραξία.

3. Ήταν αναμενόμενο ότι με την καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής για τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα άνοιγε η όρεξη πολλών να κατέλθουν ως υποψήφιοι δήμαρχοι , ελπίζοντας να λάβουν τον απαραίτητο αριθμό ψήφων ώστε να εκλεγούν οι επικεφαλής τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι. Το πρόβλημα αυτό εμείς το εντοπίσαμε εγκαίρως [αρκετά πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση και καταθέσαμε τις προτάσεις μας] και προσπαθήσαμε με υπομονή και επιμονή να κάνουμε συνεργασίες με συμφωνία σε πρόγραμμα αρχών .

Προτείναμε σε όλους εκείνους με τους οποίους θα μπορούσαμε να συγκλίνουμε προγραμματικά:

ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ-ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ-ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ.

Οι αντιπροτάσεις που ακούσαμε ήταν να γίνει πολιτική συμφωνία για την επιλογή επικεφαλής με κριτήρια που εγώ αλλά και η δημοτική μας παράταξη δεν θεωρούσαν πειστικά, όπως ότι εγώ μετά από τόσα χρόνια έχω εξαντλήσει την δυναμική μου , όπως ότι θα πρέπει να ηγηθεί του ψηφοδελτίου άτομο που θα προέρχεται από τον δεξιό χώρο, μιας και τουλάχιστον το 70% των ψηφοφόρων στην πόλη μας είναι δεξιοί. Ακόμα όμως και σε ενδεχόμενη προσωπική απεμπλοκή μου από τα δημοτικά δεν διαφαινόταν ότι θα μπορούσε να υπάρξει συσπείρωση γιατί και πάλι έμπαιναν στο τραπέζι οι προσωπικές φιλοδοξίες.

Η εμπλοκή μου στα δημοτικά πράγματα άρχισε το 1994 όταν μου ζητήθηκε να κατέβω στις δημοτικές εκλογές σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις ήταν μεγάλες αποδέχτηκα την συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο και από τον Σεπτέμβριο του 1995 ήμουν ο μοναδικός δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης την οποία πιστεύω ότι εκπροσώπησα επάξια αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο. Την επόμενη τετραετία δεν έθεσα υποψηφιότητα Το 2002 και κατόπιν έντονων πιέσεων δέχτηκα να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο συνεργασίας με επικεφαλής τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΡΕΛΑ. Εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος και πιστεύω ότι την εκλογή μου τη τίμησα με θετικές προτάσεις στο δημοτικό συμβούλιο , αναδεικνύοντας προβλήματα της πόλης και ξεσκεπάζοντας κακές και αντιδημοκρατικές πρακτικές της τότε δημοτικής αρχής.

Ακολούθησαν τρεις τετραετίες επιτυχημένης εμπλοκής μου στα δημοτικά πράγματα:

Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να μην επιβάλλω απόψεις αλλά να λειτουργώ στο πλαίσιο της συλλογικότητας και να την εκφράζω όσο καλύτερα και πιο δημοκρατικά γίνεται. Κάποιοι θεώρησαν και θεωρούν ότι η ευαισθησία την οποία έχω για τις δημοκρατικές διαδικασίες είναι **μειονέκτημα** , **αλλά κάνουν λάθος, γιατί η δημοκρατία και η συλλογικότητα είναι προς το συμφέρον των πολλών και αποτελούν κατά την άποψη μου την μοναδική διέξοδο στην σημερινή άθλια πραγματικότητα όπου επικρατεί το ρουσφέτι, η πελατειακή σχέση , η εξυπηρέτηση συμφερόντων, η κακοδιοίκηση και η απραξία.**

Όλοι παραδέχονται ότι έχω αναγνωρισιμότητα, γνώση και εμπειρία.

Κάποιοι όμως ζητούν να κάνω ένα ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ, λες και εγώ δεν ήμουν εκείνος που, αφήνοντας πίσω την όποια προσωπική φιλοδοξία, πρότεινε τις δημοκρατικές διαδικασίες επιλογής του υποψήφιου δημάρχου.

Η δημοτική παράταξη “ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ” έχει πάρει απόφαση να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές εξαντλώντας όλα τα περιθώρια για συνεργασίες μέχρι και τη τελευταία στιγμή.

Προσωπικά και μετά από απαίτηση των μελών της δημοτικής παράταξης αλλά και εκατοντάδων πολιτών δέχτηκα να είμαι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας.